

Tegenwoordig is wel een motto uit het oogpunt van veiligheid, Koop Niet Aan De Deur, dat was vroeger wel anders zoals in onze 28 ste nieuwsbrief is te lezen. Hierin worden de handelsreizigers en bezorgers van de winkeliers beschreven die vroeger op De Rips langs de deur kwamen. Deze brief is naar de leden bezorgd. Na een jaar wordt deze brief op de site gezet.