

De 44^e nieuwsbrief is naar de leden gestuurd en wordt over een jaar op de site gezet. Vanaf de twintig-tot zestig jaren van de vorige eeuw kozen dertig jongens en meisjes die in De Rips geboren werden of gewoond hebben voor een religieus leven. Zij kozen ervoor om Priester, Broeder of Zuster te worden. Velen van hen kozen voor de missie en kwamen terecht in diverse werelddelen zoals Afrika, Zuid Amerika en Azië. Zij moesten zich dikwijls door allerlei problemen heen zien te worstelen. Ze maakten ze oorlogen, revoluties en opstanden mee, waardoor ze halsoverkop moesten vluchten en allerlei ontberingen doorstaan. Ook de hitte en slechte voeding zorgde ervoor dat meerdere priesters en broeders na verloop van tijd lichamelijke klachten kregen, waardoor ze genoodzaakt waren terug te keren naar Nederland.

Toch bleven ook velen van hen binnen Europa en in Nederland waar men zich verdienstelijk maakte in de gezondheidszorg of het onderwijs. De Ripse M.O.V. groep steunde diversen van hen door financiële hulp d.m.v. opbrengst fietstochten en de knipselkrant 't Rips Gebeuren.