

De 33e nieuwsbrief is naar de leden gestuurd. En deze wordt een jaar later op de site gezet. In deze brief staat het schoenmakersbedrijf centraal. Sinds 1954 werkte schoenmaker Toon Koenen in De Rips. In 1956 bouwde hij zijn nieuwe huis met kelder aan de Burg. Wildenberglaan. In de kelder kwam de werkplaats en op de begane grond was de schoenwinkel gerund door zijn vrouw. In 1963 vertrok het gezin en kwam in zijn huis Antoon de Kleijn met zijn vrouw Maria de Kleijn-Lemmens wonen. Zij hebben de schoenwinkel nog tot 1979 aangehouden. Toen was het niet meer rendabel om in een kleine plaats als De Rips nog schoenen te verkopen.