

De 32e nieuwsbrief is naar de leden gestuurd. Een jaar later wordt deze op de website gezet. De brief wordt toegestuurd als u lid wordt van onze vereniging.

In 1947 wordt vanuit de Boerinnenbond de reidansclub de Ringelrij opgericht. Meteen worden een aantal jonge meisjes lid. Jarenlang werd er met veel plezier wekelijks geoefend en hun kunsten op de sportdagen vertoond. Ook bij bijzondere gelegenheden van de Boerinnenbond of in de Rips was de club present om hun oefeningen te tonen.

Vanaf 1966 fuseren de Bond Jong Boerinnen met de Rooms Katholieke Jonge Boeren. De nieuwe organisatie heet, de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ).

De eerste jaren gaan de reidansen en andere sportactiviteiten nog gewoon door. Maar vanaf de jaren zeventig hebben jonge meisjes niet meer zo'n interesse in deze vorm van sport en stopt het reidansen. Wel worden er zeskampen georganiseerd waar zowel jongens als meisjes in kringverband met andere dorpen hun krachten meten.